

Titel: Leven in vertrouwen
Subtitel: een Christelijke gids voor het leven met één inkomen.
Auteur: Lisa van der Hoort

Waar gaat het boek over?

Dit e-book helpt je om als christelijk gezin te leven van één inkomen, vanuit rust, vertrouwen en afhankelijkheid van God. Met Bijbelse inzichten en praktische handvatten ontdek je hoe je financiële druk loslaat, bewuste keuzes maakt en een leven opbouwt dat past bij wat écht belangrijk is — niet vanuit angst of tekort, maar vanuit vertrouwen dat God voorziet.



Wat ontvang je bij je aankoop?

- Een praktisch en inspirerend e-book (PDF)
- Concrete ideeën om vanuit huis bij te verdienen, passend bij jouw leven
- Reflectievragen en Bijbelse opdrachten voor verdieping
- Directe toegang na aankoop, zodat je meteen kunt beginnen

**Ontzettend mooi,
praktisch & waardevol.
Toepasbare en slimme tips,
en heel duidelijk geschreven**
- Jaqueline

Voor wie is dit boek bedoeld?

Dit boek is voor jou als je je herkent in één of meer punten:

- nadenkt over een gezinsleven met één inkomen
- verlangt naar rust, vrede en overzicht in je financiën
- je voorbereidt op het moederschap of een rol als 'home-maker'
- wilt groeien in vertrouwen op God, ook in je financiële keuzes

Voor wie is dit boek niet bedoeld?

Dit boek is waarschijnlijk niet wat je zoekt als je:

- vooral gericht bent op snelle groei en/of het maximaliseren van inkomsten
- je focus ligt op carrière, status of financiële onafhankelijkheid
- weinig hebt met het christelijk geloof of leven vanuit Bijbelse principes
- alleen praktische tips zoekt, zonder zelfreflectie of verdieping in geloof
- verwacht dat leven van één inkomen makkelijk is en geen offers vraagt
- geen verlangen hebt naar een eenvoudiger en bewuster leven

