



E-BOOK

LEVEN IN VERTROUWEN

EEN CHRISTELIJKE GIDS VOOR
HET LEVEN MET EÉN INKOMEN

LISA VAN DER HOORT

EENVROUWNAARGODSHART.COM

INHOUD



Inleiding	03
Hoofdstuk 1: Gods visie op voorziening en vertrouwen	05
Hoofdstuk 2: Leven met één inkomen – het is mogelijk! Kleine stappen, grote impact	07 11
Hoofdstuk 3: Zegenrijk thuisleven organiseren	16
Hoofdstuk 4: Vanuit huis een zegen zijn – extra inkomen als bijzaak, niet als doel	20
Hoofdstuk 5: Leven met minder, leven met méér	24
Slotwoord	25

INLEIDING – LEVEN IN VERTROUWEN

Lieve jij,

Welkom in deze gids.

Super tof dat je met me mee op reis wilt gaan om jouw gezin te dienen vanuit je huis. Misschien leef je al jaren op één inkomen. Misschien sta je juist op het punt om die stap te zetten. Of misschien droom je ervan om meer thuis te zijn, om er te zijn voor je gezin – maar vraag je je af: Kan dat wel? Is dat haalbaar?

Deze gids is voor vrouwen die hun leven, gezin en keuzes willen maken op basis van de Bijbel, Gods Woord. Vrouwen die geloven dat er kracht schuilt in het eenvoudige. Dat trouw in het kleine groot is in Gods ogen. En dat een leven dat lijkt op “minder” in de ogen van de wereld, juist rijk is in Hem.

We leven in een tijd waarin zelfstandigheid, carrière en financiële onafhankelijkheid de norm zijn. Maar wat als jij een andere weg voelt trekken? Wat als jouw hart klopt voor het thuis zijn, voor het verzorgen en dienen van je gezin, voor het bouwen van een huis dat gevuld is met liefde, vrede en Gods aanwezigheid?

Leven met één inkomen is niet altijd makkelijk – maar het is wél mogelijk. Met wijsheid, creativiteit, vertrouwen en geloof kun je een gezegend leven leiden, vol voldoening, zelfs met beperkte middelen. Door middel van deze gids wil je daarin bemoedigen. Niet met een perfect plaatje, maar met eerlijke verhalen, praktische tips, bespaartactieken, geloofsinzichten én manieren waarop je – als dat nodig is – met kleine dingen toch iets kunt bijdragen aan het gezinsinkomen.

En bovenal wil ik je aanmoedigen: jouw rol als vrouw en moeder is kostbaar.

Als je leeft tot eer van God, is jouw leven van eeuwige waarde.

Laat deze gids een hand op je schouder zijn. Een warme knipoog van een zuster in Christus. Een herinnering dat je niet alleen bent – en dat God voor jou zorgt, elke dag opnieuw.

Liefs en veel zegen,

— Lisa



*'De oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn,
gelijk den heiligen betaamt, dat zij geen lasteressen zijn,
zich niet tot veel wijns begevende, maar leraressen zijn
van het goede; Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn,
haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben;
Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn,
haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord Gods
niet gelasterd worde.'*

TITUS 2:3-5

GODS VISIE OP VOORZIENING EN VERTROUWEN

‘ALS WE EEN BIJBELSE VISIE WILLEN VORMEN OP HET GEBIED VAN GODS VOORZIENING, WAAR ZOULDEN WE DAN BETER NAARTOE KUNNEN GAAN DAN NAAR GODS WOORD ZELF?’

Laten we meteen Gods Woord induiken.

Ik geloof dat de Bijbel overal een antwoord op heeft. Ook als het gaat over dit onderwerp. Er is een Bijbeltekst die meteen in me opkomt als ik denk aan het vertrouwen op de Heere God en dat is Spreuken 3:5-6. Deze tekst staat bij ons ook in een fotolijstje in de keuken.

*‘Vertrouw op den HEERE met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet.
Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.’*

We moeten dus met ons gehele hart op Hem vertrouwen. Niet alleen in de grote of bijzondere dingen, maar op alle terreinen van ons leven. Juist met de dingen die we ingewikkeld vinden moeten we naar God toegaan. We moeten erop vertrouwen dat Hij voor ons zorgt en weet wat het beste voor ons is.

Er zijn nog andere teksten waar ik aan moet denken en die staan in Mattheüs hoofdstuk 6.

‘Geef ons heden ons dagelijks brood.’

Wij mogen God vragen om ons dagelijks te voeden.

Zijn Woord belooft ons dat Hij dat ook doet. Op de volgende bladzijde wil ik met je kijken naar wat de Heere God zegt vanaf vers 25-34. Deze versen bevatten Gods beloften aan ons. Wat een zegen schuilt er in deze verzen!

*‘Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven,
wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam,
waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam
dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaïen, noch maaiën,
noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve;
gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?’*

*Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen?
En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliën des velds, hoe zij
wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet; En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn
heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van deze.*

*Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen
wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen?*

*Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken,
of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen; want
uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het
Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen
worden. Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne
zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.’*

Mattheüs 6:25-34

God geeft ons de opdracht om niet bezorgd te zijn. Klinkt makkelijk maar is in de praktijk best wel moeilijk. Wij denken namelijk maar al te vaak dat ons probleem uniek is en dat God niet helemaal begrijpt waar we doorheen gaan. Maar dat weet Hij wel. Lees maar eens wat Paulus schrijft in Hebrëeën 4:15-16.

Hij weet waar je doorheen gaat. Ook als je man zijn baan is verloren en je je geen raad meer weet. Ook wanneer de wasmachine kapot gaat en je geen geld hebt voor een nieuwe. God is een God van trouw en Hij zorgt voor Zijn kinderen.